

mama

SEPT/OKT 2015

Yes,
we can!

Zo lukt se

Kamperen
in de bush

'M'n kinderen zijn
hier een prooi'

Elk kind
kost je
een tand

Tips & tricks
voor een goed gebit

DENNIS
WEENING:

'Ik stond met
tranen in m'n ogen
toe te kijken'



LEKKER SFEERTJE

Finca Alegria de la Vida is een B&B in Zuid-Spanje, een halfuur boven Malaga, waar al heel wat jonge gezinnen vakantie hebben gevierd. Met trampoline, speelgoed, zwembad, kinderbadje en buitenkeuken. Maar het plezier zit 'm vooral in het lekkere sfeertje. Tip: er is een tipi mèt buitendouche!

FINCAALEGRIADELAVIDA.COM



AP 8 | 710841 | 231328
5 | VMA | SEPT/OKT 2015 | €2,99